

Anbi 7 3, Generation Church

De naam van de kerkgenootschap

Zeven Drie, Generation Church

RSIN/fiscaal nummer 857259775

KvK-nummer 67998623

Contactgegevens

Lange Veenteweg 4A 8161 PB Epe 0627077802 info@73epe.com

Algemene doelstelling Volgens artikel 3 van de statuten heeft de kerkgenootschap tot doel:

- Het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en hen een veilige plek te bieden om het geloof in God samen te kunnen beleven door samenzang en fellowship.
- Jezus Christus te erkennen als de Zoon van God en als de Heer en Redder van de in zonde gevallen wereld. Hij is het hoofd van de kerk over de gehele wereld.
- Om een lokale kerk te zijn voor zang, muziek en aanbidding van de almachtige God.
- Om kandidaten aan te stellen voor de bediening, hen te onderzoeken en te bevestigen voor de aanname door de voorganger en oudsten naar de eisen gesteld in het Nieuwe testament.
- De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
 - Het houden van samenkomsten, prediking van het evangelie,
 - Jeugd en kinderwerk,
 - Het houden van gebedssamenkomsten,
 - Het geven van godsdienstonderwijs,
 - Het verlenen van pastorale zorg en alle andere wettige en passende middelen.

Bestuurssamenstelling

De kerkgenootschap heeft momenteel een bestuur van 3 personen, waarvan de voorzitter, secretaris, penningmeester.

De namen van de bestuurders J.E. Haumahu (*voorzitter*) R.Y. Amstel van (*secretaris*) T. Langenberg (*penningmeester*)

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Zeven Drie, Generation Church ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken.

1: Visie en Missie.

Visie:

Een kerk dat het Godsbesef in Epe en omstreken zal opwekken en aan zal wakkeren om te leven met Hem en voor Hem.

Dat het Godsbesef van een liefdevolle God in Jezus Christus terugkeert en plek zal krijgen in alle lagen van de samenleving, elk persoon, ieder gezin en elke familie.

Dat het Godsbesef van een liefdevolle God in Jezus Christus doorgegeven wordt aan de volgende generatie.

Dat het Godsbesef van een liefdevolle God in Jezus Christus mensen een ander perspectief zal geven op het leven.

Missie:

Een missie is nodig om de visie te verwezenlijken, het zijn de handen en voeten van datgene wat bewerkstelligd moet worden.

Wie zijn de handen en voeten van de visie?

Wie zijn wij als 7 3?

Alles wat we doen, alles wat we spreken komt voort uit wat we geloven.

7 3 is een eigentijdse kerk in Epe op de Veluwe, een lokale gemeenschap van gelovigen. Één door het geloof in Jezus Christus. Een plek waar iedereen welkom is en zich thuis mag voelen, een plek van bemoediging, inspiratie en aanbidding waar je connect met God en met elkaar.

Wat betekent de naam 7 3? (spreek uit als Zeven Drie)

De 7 staat voor de zevende letter van het alfabet en de 3 staat voor de derde letter van het alfabet, oftewel G C.

G C staat voor Generation Church. Waarom Generation Church? Omdat we de verschillende generaties in Epe en omstreken willen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. In de volksmond zullen we de kerk 7 3 noemen.

Wij zijn een kerk dat staat voor ervaring:

- 1) Ervaring met **God**.
- 2) Ervaring met **elkaar**.
- 3) Ervaring met **de samenleving**.

Wat bedoelen we met ervaring:

- 1) **God** ervaren in je dagelijks leven en in de kerk.
- 2) Met **elkaar** ervaren te groeien in Gods besef op elke activiteit zondags en doordeweeks.
- 3) Dat **de samenleving** de goede daden die de kerk aanbiedt zal ervaren als zegen.

Kerdoelen:

Wat doen we?

- 1) Een kerk dat diensten aanbiedt:
Diensten aanbieden binnen de vier muren.

We zijn allemaal op zoek naar de zin van het leven.
Als zoekende ben je welkom, wij presenteren Jezus Christus.

De ervaring/experience.

Waarom?

Het is ons verlangen dat mensen, leden, bezoekers Gods aanwezigheid, liefde en hoop zullen ervaren!

Een mooi verhaal zal hun leven niet veranderen, hoogstens triggeren, maar een ervaring en ontmoeting met de levende God zal hun leven kunnen veranderen!

Zo forceer je niemand om mee te doen, laat ze ervaren, en vanuit een ervaring en een ontmoeting kunnen mensen zichzelf er toe zetten om mee te doen en zichzelf te geven!

Kerk zijn doordeweeks.

"Voor de beste verbinding als kerk met God en elkaar!"

- 1 - Generaties
- 2 - Gelijk
- 3 - Groeien

G staat voor de verschillende **generaties** met elkaar connecten om zo samen te **groeien** in je **geloof**.

G staat voor dat we allemaal **gelijk** zijn in **Gods** ogen, niemand meer of minder.

Roep ze om bij elkaar te komen om zo met elkaar te groeien.

De groep niet groter dan 12 mensen.

Waarom?

Tijd voor elkaar, luisteren naar elkaar en aandacht hebben voor elkaar is van vitaal belang!

Om samen de diepte in te gaan, iedereen aan het woord kan komen, en we voor elkaar kunnen bidden.

Hoe wil je dat opzetten?

Hoe nieuwe groep leiders werven?

- Trainingsprogramma opzetten voor mensen die geïnteresseerd zijn om een groep te leiden.
- Groep leiders trainen en hen begeleiden.
- Hen nauw betrekken in de komende series van onderwijs!

2) Een kerk dat diensten verleent aan de samenleving (buiten de vier muren)

Matteus 5:16

De goede daden waardoor de Vader verheerlijkt zal worden.

De samenleving tegemoet komen in hun behoefte bv, gratis eten, gratis kleding.

- **Project GEEF 35**_(Matt 3:35-40)

Kerstpakketten.

- **ONA**

Omkijken Naar Anderen.

Tijd voor de ouderen, minder validen, weduwe en wezen.

Speciale uitreik gelegenheden creëren naar hen op locatie.

- **Zomerkerk.**

Voor de toeristen in Epe.

- **Paas/Kerstcelebration.**

De essentie van de paas en kerstboodschap meegeven aan de mensen in Epe en omstreken.

Subdoelen:

Wat doen we nu?

- Starten van de wekelijkse ervaring/experience samenkomsten.
- Starten van kerk zijn doordeweeks.
- Starten met de voorbereidingen van zomerkerk.
- Starten met de voorbereidingen van de eerste kerstcelebration.

Wat wij **geloven**:

God.

Wij geloven dat er een God is, eeuwig bestaand in drie personen: de Vader, de Zoon en Heilige Geest.

Vader.

God als hemelse Vader. Het begin en het einde, Hij is de Vader die ons altijd begrijpt en vergeeft.

Jezus.

We geloven in de zoon van God, Jezus Christus.

100% God en 100% Mens, geboren uit een maagd, in Zijn zondeloos leven, in Zijn wonderen, in Zijn marteling, kruisiging en dood door Zijn bloed dat vloeide, in Zijn opstanding uit de dood, in Zijn hemelvaart tot de Vaders rechterhand en in Zijn wederkomst in kracht en glorie.

Heilige Geest.

Hij is de vertegenwoordiger van Jezus Christus hier op aarde.

We geloven in de bediening van de Heilige Geest hier en nu, wanneer Hij in ons woont en we in staat zijn om een Godvruchtig leven te kunnen leven. We geloven dat Zijn kracht en gaven beschikbaar zijn voor de gelovigen vandaag.

Mens.

De mens was geschapen naar Gods beeld maar viel in zonde en was daardoor verloren en gescheiden van God.

Redding.

We geloven dat voor redding van een verloren en zondig natuur een wedergeboorte door de Heilige Geest essentieel is, en dat door bekering van onze zonde en het aannemen van Jezus Christus als Heer en Redder de enige manier is om terug te keren in relatie met God.

De Bijbel.

We geloven dat de bijbel Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord is dat geschreven is door menselijke auteurs onder de bovennatuurlijke leiding en inspiratie van de Heilige Geest.

We geloven in inspirerende boodschappen dat levens kan veranderen en vernieuwen.

Waarden.

We geloven in de normen en waarden van de eerste kerk in Handelingen waarin bepaalde aspecten werden gehanteerd.

Zo geloven we in de volwassen waterdoop door onderdompeling en het regelmatig nemen van avondmaal om zo het werk van Jezus te gedenken.

Het zijn geen essentiële aspecten voor de redding voor ons maar ze dienen als een demonstratie van ons levend geloof in Jezus Christus.

De kerk.

De kerk is een lokale gemeenschap van gelovigen eensgezind door het geloof in Jezus Christus.

Het is toegewijd aan het onderwijs van Jezus Christus en is gehoorzaam aan al Zijn geboden en het

is actief in het brengen van het evangelie aan de samenleving.

De kerk werkt samen in liefde en eensgezindheid om Jezus Christus in alles te eren.

Wat zijn onze **kernwaarden**?

Dit is het hart van de 7 3 familie en hier staan we voor.

Alles wat we doen is geïnspireerd door deze 14 kernwaarden.

1 - Het gaat niet om ons.

We bestaan om Jezus Christus bekend te maken.

2 - Jezus Christus centraal.

Door Jezus Christus alleen, zijn we in staat om kerk te zijn en daarom maken we Hem alleen bekend.

3 - We geloven in een eenvoudige inhoud met een aantrekkelijke verpakking.

De goede boodschap van Jezus Christus verandert niet maar we presenteren het wel met het beste wat we hebben, we geven ons beste in alles wat we doen om Hem zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

4 - Heilige Geest geleid.

We doen alles samen met en door de Heilige Geest.

5 - We zijn gericht op de niet kerkelijke.

We zijn een kerk dat gericht is om de niet kerkelijke te bereiken op een relevante manier.

6 - We dienen.

We zijn een kerk met een dienend hart, die verlangt dat elk persoon kan dienen op de plek die past bij die persoon.

7 - We bidden.

We geloven dat God door onze gebeden geëerd wordt, betrokken wordt en in beweging komt. We geloven in de God tot wie we bidden. Bidden helpt, omdat we een God hebben die helpt.

8 - We streven naar uitmuntendheid.

Niet naar perfectie, maar we verlangen dat alles wat we doen uitmuntend zal zijn in presentatie en inspiratie.

9 - We zijn passievol.

We zijn een passievolle kerk die van God houdt en Hem danken voor wie Hij is op wat voor manier dan ook, met muziek, zang, prediking, ontvangst en fellowship.

10 - We respecteren elkaar.

We (respect) eren elkaar om God groot te maken.

M.a.w. we zijn dankbaar voor elkaar dat we dit samen mogen doen om zo God in alles wat we doen te eren.

11 - We zijn origineel.

We zijn een kerk dat jou uitnodigt om echt te zijn met God en met elkaar. Er mag gelachen en gehuild worden.

12 - We zijn generatiegericht.

We zijn een kerk die relevant wilt zijn naar alle generaties toe, van jong tot oud.

13 - We zijn gefocust.

Iedereen is welkom maar we zijn wel gefocust om dat te doen wat God aan dit huis heeft gegeven en wat Hij van dit huis vraagt.

14 - We dromen groot en beginnen klein.

Om over de finish te komen betekent het dat we met stappen vooruit komen, dus elke stap die we nemen, telt, zo zullen we onze doelen bereiken.

STAP VOOR STAP.